



Respons fra gammel Andstdreng

RESPONS FRA GAMMEL ANDST-DRENG

Andst Avisen har med tak modtaget dette indlæg fra, som han selv kalder sig: "en gammel Andst-dreng" og har fået lov at bringe det videre til vore læsere:

Jeg sender det her dels i anledning af at min far, Johann Wilhelm Rasmussen, er død for nylig – dels i anledning af arrangementet "Andst - Før, nu og i fremtiden".

Jeg er selv opvokset i Andst fra mit 8. år, og mine forældre har boet her fra

1955 til 1986, idet min far var leder af centralskolen (samme periode). Vi boede først nede i den gamle skole, mens projekteringen af den nye centralskole foregik med min fars medvirken. Så for mit vedkommende foregik undervisningen i begyndelsen i den gamle "rytterskole" (Vestergyden 19), men også i Vestergyden 14 (der dengang altså var skole), i missionshuset og i forsamlingshuset, hvor vi havde gymnastik.

Jeg var altså barn i 50'erne og til dels 60'erne i Andst – og husker det som en

rigtig god tid. Dengang var det sådan, at langt de fleste der boede i Andst også arbejdede i Andst – og omvendt. Der var jo adskillige købmænd, 2 smede, skotøjsbutik, tøjbutik, bager, slagter, muremester, tømrermester, el-instal-



Fischer **Vejen**
Begravelsesforretning

v/ Søren Fischer-Vig Grundlagt 1882
Frederik Den VII's Gade 12 · 6600 Vejen
Telefon 75 36 03 11
- svarer hele døgnet, også søn- og helligdage.

Få pjecere:
„Min sidste vilje“
„Når nogen dør“
„Elystum
begravelsesopsparring“
„Hvor går man hen,
når man går bort?“



KIRKENYT

GUDSTJENESTER:

1. maj kl. 10.00

Kristi Himmelfart

4. maj kl. 10.00

6. s. e. påske

11. maj kl. 10.00

Pinsedag

12. maj kl. 11.00

Ingen gudstjeneste i Andst.

Fællesgudstjeneste v. Sønderskov

18. maj kl. 10.30

Trinitatis søndag

25. maj kl. 10.00

1. s. e. trinitatis

1. juni kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste i Anlægget.

Medbring selv stole.

I tilfælde af regn: Andst kirke.

ANDET KIRKELIV

13. maj kl. 14.30

Kvindekredsmøde

20. maj kl. 14.00

Ældres eftermiddag

20. maj kl. 19.00

Studiekreds hos Elly og Vagn N.

Stationsvej 4, Andst St.

Pinse På Ny

Fælles friluftsgudstjeneste

2. pinsedag

Pinse handler om Helligånd: Ny kraft, nyt mod, et frisk pust.

Til pinse i år sker der noget nyt!

12 sogne i Malt Provsti/Vejen kommune er gået sammen om at fejre pinse ved at holde fællesgudstjeneste i det fri 2. pinsedag. Det finder sted mandag d. 12. maj kl. 11.00 på plænen bagved Herregården Sønderskov.

Provst Hasse Jørgensen, Askov, prædiker og musikken til salmerne leveres af et transportabelt klokkespil med Peter Langberg som organist. Desuden medvirker børnekorene fra Bække-Veerst og Malt-Folding med sang og drama.

Medbring selv noget at sidde på og måske en madkurv, som kan indtages, mens klokkespillet runder af med en lille koncert efter gudstjenesten.

I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Askov kirke.

Medvirkende sogne:

Andst, Askov, Bække, Folding,

Føvling, Jels, Malt, Læborg,

Stenderup, Vejen, Veerst, Aastrup

Hvad er pinse?

Pinse betyder 'halvtreds'. Tallet refererer til den beretning i ny testamente, hvor Helligånden halvtreds dage efter opstandelsen kommer over disciplene, sætter sig på dem som 'tunger af ild' og indgyder dem på én og samme tid forståelse af alt det, de har oplevet med og om Jesus. De får ved den lejlighed mod og evne til at formidle budskabet videre til andre.

Disciplen Peter holdt på denne dag verdens første kristne prædiken, og den gik lige i tilhørerne, så hen ved 3000 lod sig døbe på baggrund af hans ord.

Pinsedagen blev startskuddet til det, som med tiden skulle blive den kristne kirke. Pinse er med andre ord kirkens fødselsdag, og det er festen for Guds komme som Helligånd.

Kirkelig vejviser:

PRÆST:

Helle E. Torp, 75 58 80 30

Kirkekontor, Markdannersvej 17
Hertil rettes henvendelser angående personregistrering; fødsel, vielse, dødsfald og navneændring.

GRAVER:

Vagn Nielsen, 75 58 86 34

Kirkegårdskontor, Vestergyden 16
Hertil rettes henvendelser angående kirkegården.

latør, malermester, skrædder osv. Læge var der også.

Kroen var der også dengang – og da de fik fjernsyn, som de første vist nok, sad nogle af vi drenge der med en sodavand, når der var seksdagesløb eller fodboldlandskamp. Der var bare stemning! Der foregik altid et eller andet i Andst. Faktisk kunne Andst "klare sig selv". Og det var ikke ofte man bevægede sig andre steder hen – det skulle lige være for at cykle hen til svømmebadet i Vejen, eller vi kørte rundt til de nærliggende byer for at slå dem i fodbold.

Der var masser af foreninger og fritidsmuligheder (selv om fritiden for de

voksne var noget mere sparsom end i dag). Jeg deltog i spejderarbejde, fodbold (især), håndbold (der var 2 klubber), gymnastik og badminton. Så der var adskilligt både vinter og sommer. Undertiden kunne man også tjene sig en skilling ved at samle kartofler op eller ved at hakke roer. Jeg havde det som blommen i et æg – jeg var næsten kun hjemme for at sove. Det skal også nævnes, at ikke alle børn havde

for Andst – og senere blev han opfordret af Vejen kommune til at oprette Vejen Lokalhistoriske Arkiv, som han var leder af indtil 1989.

Indtil for få år siden fulgte min far stadig lidt med i hvad der foregik i Andst. Det er kun godt 2 år siden vi kørte end tur rundt i Andst og omegn (Andst "Station", Roved, Lille Andst, Gamst, Glibstrup, Gejsing), hvor han undervejs holdt "foredrag" om næsten



Stene Andst 13. juni kl. 14.30/14.45

Stine Emilie Tinglef Horskærvej 13, Andst.

Konfirmeres søndag den 4. maj
i Vejen Kirke

Tak for opmærksomheden til Rune

Med venlig hilsen
Fam. Ammitzbøll Rasmussen

**Tusind tak
for al opmærksomhed
ved Malenes konfirmation.
Malene
Gunner og Birthe Petersen**

Modtag Andst Avisen på e-mail



Tilmeld dig på
www.andst.info

de samme muligheder som jeg – nogle skulle deltage i arbejdet derhjemme, og for andre kunne det være et problem at få penge til kontingenter, ketcher, fodboldstøvler, spejderuniform osv. Den slags problemer findes heldigvis stor set ikke i dag.

Min mor og jeg havde fornøjelsen af den 8. april 2008 at besøge den historiske udstilling i forsamlingshuset. Desværre fik vi ikke set ret meget af selve udstillingen for vi stødte hele tiden ind i gamle venner og bekendte fra tiden i Andst. Det var selvfølgelig en stor oplevelse i sig selv.

Vi havde håbet, vi kunne besøge udstillingen igen senere – men samme dag døde min far, Johann Wilhelm Rasmussen. Min far var udover at være skoleinspektør i den nævnte periode også engageret i aftenskole og husflidsskole (han var oprindeligt uddannet møbelsnedker), ligesom han var kordegn i Andst kirke i 9 år. Desuden oprettede han et sognehistorisk arkiv

hver eneste bygning og gård vi passerede. De sidste par år var han desværre ude af stand til at kommunikere eller bevæge sig i væsentlig grad – men han fik et forholdsvis langt og rigt liv, hvor en meget stor del var baseret på mange oplevelser i Andst og omegn. Derfor står min fars urne også på Andst Kirkegaard.

Min far ville have glædet sig utrolig meget over den fine udstilling, og de mange spændende aktiviteter der også var. Han ville også, ligesom jeg nu gør, have glædet sig over, at der stadig er "gang i Andst". Det er på en noget anden måde end dengang. Samfundet er jo i almindelighed totalt forandret gennem de sidste 30-40 år - mest til det bedre efter min mening. Men arrangementet viser med al tydelighed, at der stadig er kvaliteter ved at bo netop i Andst.

Med venlig hilsen
Knud L. Rasmussen

GESTEN MALERFORRETNING

Per Jung
Bækkevej 11
6621 Gesten
Tlf. 7555 7405



EL & Kjeld

AUT. EL-INST.

EHMSEN

Gamstvej 44 . 6600 Vejen
Telf. 4045 5095
Privat 7558 8595