

Hos min mor, Cecilie Straarup, har jeg fundet dette brev, der er skrevet af Hans Iversen Straarup til sin mor, Dagny Jacobsen, da han opholdt sig på Ollerup Gymnastikhøjskole. Denne skole var på den tid en landskendt idrætskøjskole især pga. Niels Bukh (som også omtales i brevet). Han blev foregangsmand for en helt nye måde at dyrke gymnastik på. Noget der også bredte sig til andre lande – bla. Japan, hvor navnet Niels Bukh måske er mere kendt end det i dag er herhjemme.

Hans Straarup var 19 år da han opholdt sig der – knap et halvt år efter han skrev brevet var han død. Han døde af tuberkulose, hvilket var en udbredt sygdom stadigvæk. Penicillinen var opfundet i 1928 – men først efter 2. verdenskrig slog anvendelsen af penicillinen igennem. Danmark var få år efter krigen det land i verden med den mindste udbredelse af tuberkulose pga. de effektive behandlingsmetoder der her var indført. Men penicillinen kunne altså ikke anvendes endnu, da Hans fik sygdommen. 1931 var i øvrigt året hvor ”Ollerupgymnasterne” tog på den første verdensomspændende rejse (bl.a. til Japan). Hans var en dygtig gymnast – han var sikkert kommet med, hvis altså...

Her er brevet først i ”oversættelse” - derefter i original.

Viborg, 10. marts 2010
Knud Lindkjær Rasmussen

Ollerup d. 16-1-1931.

Kære Mor.

Jeg er lige kommet fra Sang, hvor jeg har sunget saadan jeg er bleven helt hæs af det og saa synes jeg det var passende lige at skrive et par Ord til dig og saa kan jeg faa en rask Spadseretur til Stationen bagefter, hvad jo kun kan være godt i den friske Aftenluft. I Gaar Søndag blev jeg meget forbavset over at faa en pakke, men da jeg saa den kunne jeg saadan omtrent gætte mig til det og den tillige var fra en Manufakturhandler i Kolding. Jeg fik jo Pakken aabnet og i den var den pæneste Sweater jeg nogensinde har set og det var jo heller ikke mærkeligt naar det var min Mor, der havde købt den til mig. Jeg siger rigtig mange Tak for den, den passer mig glimrende og alle Kammeraterne har ønsket mig ”Til Lykke med din Sweater” og spurgt hvor og hvad den har kostet, men jeg har jo ikke kundet tilfredsstille deres Spørgsmaal. Naar du sender en pakke med resten af mit Tøj vil du saa ikke putte mine Lommebøger og Tabeller og Billedalbummet i Pakken da jeg ikke kan undvære det.

I Gaar aftes Søndag holdt en Løjtnant i Flyvning fra Kolding, som hedder Viuff og opholder sig her paa Skolen i Vinter et Foredrag om Flyvning, der tog 1½ time men var meget interessant og bagefter nogle Lysbilleder af Flyvning, men Apparatet var ikke godt saa Billederne var ikke saa tydelige. Niels Bukh plejer hver Vinter med sine Elever at tage en Tur til Odense hvor de saa ser forskellige Ting og om aftenen er de i Teater og saadan en Tur er bleven planlagt i Dag og kommer højst til at koste 6 Kr pr Mand, skal foregaa paa Onsdag saa der er stor Spænding. Om Turen skal jeg nok skrive nærmere.

Kærlig Hilsen fra din store Dreng

Hans Iversen Straarup

Oberuge d. 26-1-1931.

Kære Mor.

Jeg er lige kommen fra Søng, hvor jeg har sunget
saadan jeg er bleven hel klar af det og saa syntes jeg det
var passende lige at skrive et Par Ord til dig og saa kan
jeg faa en rask Spadearbejder til Stationens bagstue,
hvad jo kan være godt i den friske Aftenluft. I Gaar
Søndag blev jeg meget forbavset over at faa en Pakke,
men da jeg saa den kunne jeg saadan om endbrunt gætte
mig til det og den til lige med var fra en Manufactur-
behandler i Helsing. Jeg fik jo Pakken odelst og i den
var den grænske Tweater jeg nogeninde har set og
det var jo heller ikke saa mærkeligt naar det var min
Mor, der havde købt den til mig. Jeg siger rigtig man-
ge Tak for den, den præter mig glimrende og alle Kamre-
møderne har ønsket mig "til Lykke med din Tweater"
og spørgt hvor og hvad den har kostet, men jeg har
jo bevaret ikke kundet tilfredsstille deres Spørgsmaade
Naar du sender en Pakke igen med Resten af mit
Tøj vil du saa ikke glemme mine Lommetøjer og Tabeller
og Billedalbummer i Pakken da jeg ikke kan undværet.

I Gaar aftes Søndag holdt en Løjtnant i Thyning
fra Helsing, som hedder Niuff og opholder sig her paa
Skolen i Vinter et Foredrag om Thyning, der tog 1 1/2 Time
men var meget interessant og bagstue nogle Lydbilleder
af Thyning, men apparatet var ikke god saa Billedene
var ikke lydelige. Nils Rutke rejser hver Vinter med
sine Elever at tage en Tur til Odense hvor de saa
en forskellig Ting og om Aftenen er de i Teater og
saadan en Tur er bleven gaaet i Dag og kommer
højst til at koste 6 Kr pr Mand, skal foregaa paa Onsdag
saa der er stor Spænding. Om Turen skal jeg nok
skrive nærmere.

Kærlig Hilsen fra din store Dreng

Hans Juergen Strarup.